

**ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ**

**ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ**

**ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΠΕΤΡΩΝΔΑ**

**"ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΙΗΜΑΤΑ"**

(ποίηση για παιδιά προσχολικής ηλικίας)

**ΜΑΡΟΥΛΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ**

**1<sup>ο</sup> Βραβείο\* Κ.Σ.Π.Ν.Β.**

**2019-2020**

\*Το 1<sup>ο</sup> βραβείο φέτος απονεμήθηκε σε δύο ποιητικές συλλογές

### **Το τραγούδι της ανεμελιάς**

Στη μικρή ζωή που ζούμε,  
εγώ, θα γλεντώ  
και καημούς και στενοχώρια,  
πάντα θα πετώ.

Θα γελώ, θα τραγουδάω,  
κάθε πρωινό  
και τη μέρα μου θα αρχίζω  
με χαμόγελο.

Φεύγει ο χρόνος... και τα νιάτα  
κάνουνε φτερά,  
κάθε ώρα που περνάει  
δεν ξαναγυρνά!

### **Μια συμβουλή**

Τον ουρανό κι αν σκέπασε το γκρίζο συννεφάκι,  
μη φοβηθείς και μη θαρρείς, εσύ, μικρό παιδάκι,  
πως θα 'χει πάντα συννεφιά και σκοτεινιά θα μείνει.  
Σαν θα τελειώσει η βροχή, ο ήλιος θα ανατείλει!

### **Το πρωινό**

Γάλα, γύρεψε παρέα  
για να την περνά ωραία.  
Έρθε μέλι συντροφιά του  
και του ανοίγει την καρδιά του.

Το ψωμί και το τυράκι  
κάτσαν δίπλα, σε πιατάκι,  
εφωνάξαν και τ' αυγό,  
το μελάτο, το βραστό.

-Ε... σταθείτε, είπε το φρούτο,  
μα τι γίνεται; Τι είν' τούτο;  
Πρωινό, χωρίς εμένα  
δεν ακούστηκε κανένα!

### **Το καινούργιο το μελίσσι**

Σαν τσαμπί από σταφύλι  
δείτε το μικροί μου φίλοι  
κρέμεται στο κυπαρίσσι  
το καινούργιο το μελίσσι

Η βασίλισσα στη μέση  
την προσέχουν να μην πέσει  
μην συμβεί κανά κακό  
και χαθεί το σπιτικό

Όλοι οι φύλακες πετάνε  
και τριγύρω εξερευνάνε  
ψάχνουν για να βρουν κυψέλη  
κι ύστερα θα φτιάξουν μέλι.

### **Το γράμμα που μου έστειλες**

Το γράμμα που μου έστειλες το 'φερνε ένας σκύλος  
που ήταν ο καλύτερος και ο πιστός μου φίλος.

Μα εκεί που επροχώραγε και βιάδιζε στη στράτα,  
του τ' άρπαξε στα ξαφνικά, το βούτηξε, μια γάτα,

που είχε γκρίζο στην ουρά και άσπρο στο ποδάρι.

Το φύλαξε και το 'κρυψε κάτω απ' το μαξιλάρι!

Το 'κλεψε όμως ζωηρό και πονηρό ποντίκι  
και το βαλε μες στην αυλή, κάτω απ' το χαλίκι.

Κι όταν μια μέρα έβρεξε, νερό πολύ τριγύρω,  
Το γράμμα πάει... χάθηκε και ψάχνω για να δείρω,  
τον σκύλο τον απρόσεχτο! Αυτός με τη σειρά του,  
τρέχει, την γάτα κυνηγά, κουνώντας την ουρά του.

Εκείνη πάλι που ένοιωσε θυμό μα και μαράζι,  
όπου κι αν δει τον ποντικό, τα νύχια της του βγάζει!  
Κι αν όσα είπα, ψέματα, τα λες και δεν πιστεύεις  
ψύλλους μέσα στα άχυρα μου φαίνεται γυρεύεις.

### **Τι να τρώω και να αγαπώ**

Λάχανο και λαχανίδα,  
το χταπόδι, τη γαρίδα,  
τη φακή και το φασόλι  
πρέπει να τα τρώμε όλοι.

Το καρότο, την ντομάτα  
τη βραστή, ζεστή πατάτα  
αγαπώ, μαρούλια, βλίτα  
και την σπιτική την πίτα!

Τις ελιές, τ' αυγό, το μήλο,  
-που έχω πάντα εγώ φίλο-  
τρώγω, και σαλάτα ωμή  
με τυρί και με ψωμί.

Βάζω λάδι και λεμόνι,  
-που τη μυρωδιά απλώνει-  
στο φαγί, να νοστιμίσει  
και τη γεύση να πλουτίσει.

Τα αμύγδαλα, το μέλι,  
η καρδούλα μου τα θέλει.  
Το γιαούρτι προτιμώ  
με τα φρούτα, το τιμώ.

Δεν ξεχνώ πως για το ψάρι  
και το κρέας με μπαχάρι  
πρέπει κι είναι το σωστό  
να το φας ψητό η βραστό.  
Ποιο σπουδαίο, τελευταίο  
βασικό και αναγκαίο:  
πίνω μπόλικο νερό  
καθαρό και δροσερό.

## Τα τρελόψαρα

Και γαλέος και σαλάχι...  
-ό τι να 'ναι κι ότι λάχει-  
συντροφιά με έναν ξιφία  
επετάξαν τα βιβλία!

Το σχολειό επαράτησαν  
και στην τρέλα το γυρίσαν.  
Τα παλιά δεφτέρια κλείσαν  
και ζωή καινούρια αρχίσαν.

Την κοπάναγαν, γλεντούσαν  
στα ρηχά εκολυμπούσαν  
τ' άλλα ψάρια κάναν πέρα,  
πήραν στα μυαλά αέρα.

Πείραζαν τον μπακαλιάρo  
εκορόιδευαν το σπάρο  
κυνηγούσαν τις λακέρδες  
και τις άμοιρες σαρδέλες.

Χλεύαβαζαν τη συναγρίδα  
γέλαγαν με τη σφυρίδα  
και «το χάλι σου το μαύρο  
έχεις», λέγανε στο γαύρο.

Μα τους κόπηκε η χαρά  
μες το δίχτυ του ψαρά  
σαν βρεθήκαν, τα καημένα  
κι έκλαιγαν μετανιωμένα.

### **Τα γατιά στο καρναβάλι...**

Τα γατάκια στην αυλή,  
είχανε εχθές γιορτή!  
Με στροφές και με φιγούρες,  
με χαρούμενες τις μούρες,

και κουνώντας τις ουρές,  
κάνανε τρελές χαρές.  
Γιόρταζαν το καρναβάλι  
και μου πήραν το κεφάλι,

από τα νιαουριτά,  
τις φωνές, τα τσιριχτά  
τα γελάκια, τα κολπάκια  
με τα μακριά μουστάκια.

Τα αυτιά τους εκουνούσαν  
και παρέα τραγουδούσαν.  
«Κρέας φέρε μας κυρά.  
Ήρθε πάλι η αποκριά!»

## **Στου κυρ Γιάννη του μανάβη**

Στου κυρ Γιάννη, του μανάβη,  
εκλογές είχανε πάλι  
φρούτα και λαχανικά  
ντόπια μα και ξενικά.

Βγήκαν από τα καφάσια  
μήλα, αχλάδια και κεράσια  
λάχανα, με κουνουπίδια  
και τα κόκκινα κρεμμύδια.

Τα ραδίκια, οι πατάτες,  
Φρέσκος κόλιανδρος, ντομάτες  
και σταφύλια μωρωδάτα  
με ροδάκινα χνουδάτα.

Πήγαιναν συλλογισμένα  
και στην κάλπη ένα-ένα  
ψηφο ρίχναν για να δούνε  
αρχηγό τους, ποιο θα πούνε.

Κι όταν όλα είχαν τελειώσει,  
η χαρά τους ήταν τόση!...  
Μπρόκολο, πήρε πρωτεία  
και ξανά την αρχηγία.



## **Η σουπίτσα**

Το λαχανάκι έπιασε φιλία με παντζάρια,  
καρότα κι ένα σέλινο με δυο μικρά κλωνάρια.  
Κουβέντιαζαν σαν έφτασε, το κρέας, το φασόλι  
και ύστερα όλα μαζί, μπήκαν στο κατσαρόλι.

Εφτιάξανε μια νόστιμη σουπίτσα με ντομάτα,  
κρεμμύδι, αλατοπίπερο, πράσο και μια πατάτα.  
Όταν στο πιάτο μπήκανε επιθυμία μόνη  
είχανε, στην παρέα τους να ρθει και το λεμόνι.

## **Στου γιαλού την πολιτεία**

Στου γιαλού την πολιτεία,  
στο βυθό, σε μια πλατεία,  
είχαν γάμο οι μαρίδες  
και καλέσαν τις σφυρίδες.

Οι κολιοί παίζανε ντέφι  
κι οι τσιπούρες όλο κέφι  
χόρευαν ετραγουδούσαν  
και με τα φαγκριά γλεντούσαν.

Νύφη και γαμπρός, με χάρη  
χόρευαν όλο καμάρι.  
Κι από δίπλα οι κουμπάροι:  
Χέλι κι ένα καλαμάρι.

Οι σουπιές κι οι κουτσομούρες  
διώξαν έννοιες και σκοτούρες,

Πέσαν πάνω στο φαγί,  
το 'ριξαν και στο πιοτί.

Ήμουνα κι εγώ εκεί!  
Χόρεψα κι ήπια ρακί.  
Η ζωή για να 'χει αξία  
θέλει λίγη φαντασία...

### **Στο φαί που δεν αγγίζεις**

Στο φαί, που εσύ νομίζεις  
πως δεν θές και δεν τ' αγγίζεις  
δώσε μια ευκαιρία,  
μην το στήνεις στη γωνία!

Στο τραπέζι δωσ' του θέση  
και ας λες πως δεν σ' αρέσει.  
Λίγο μόνο αν δοκιμάσεις  
δεν έχεις κάτι να χάσεις.

Μια μπουκιά, για να γνωρίσεις  
να γευτείς και να μυρίσεις  
ίσως είναι αρκετή  
ν' αγαπήσεις τη φακή.

Όταν τρως να μην γκρινιάζεις  
μούτρα να μην κατεβάζεις.  
Σαν θα φας και θα χορτάσεις,  
το Θεό να τον δοξάσεις.  
Και να μην ξεχνάς εκείνα  
που πεθαίνουν από πείνα,

τα παιδάκια, τα καημένα,  
της ζωής τ' αδικημένα.

### **Σκύλος και γάτος**

Σκύλος και γάτος κάνανε σπουδαία συμφωνία:  
Πως μαγαζί θα ανοίξουνε στην πόλη, σε γωνία  
και θα πουλάνε παγωτά, γλυκά και καραμέλες.  
Δεν θα ξαναμαλώσουνε κι ούτε θα κάνουν τρέλες!

Κι ενώ εκουβεντιάζανε το μαγαζί πως θα 'ναι  
σε κάτι τα χαλάσανε, το λόγο δεν κρατάνε  
κι αρχίσαν πάλι τον καυγά, έγινε φασαρία  
φάγανε τα μουστάκια τους και τέλειωσε η ιστορία...

Σκύλος και γάτος τελικά-πικρή που 'ναι η αλήθεια-  
μαζί δε κάνουνε χωριό ούτε στα παραμύθια.  
Οι δυό τους δε προκόβουνε, δε κάνουνε χαΐρι  
Μηδέ σε σπίτι και αυλή μηδέ σε πανηγύρι.

### **Σε Σαμιώτικο αμπέλι**

Σε Σαμιώτικο αμπέλι  
οι σπουργίτες τσιριντρούμ  
τίποτα άλλο δεν τους μέλλει  
μόνο να τσιμπολογούν.

Σε φιλόρωγο μοσχάτο  
και σε φωκιανό τσαμπί  
σε σταφύλι μυρωδάτο  
για γλυκόπιτο κρασί.

Βιάζονται για να χορτάσουν  
να χαρούν και να περάσουν  
με το χάραμα καλά  
στη σαμιώτικη πλαγιά.

Πριν ο ήλιος να φωτίσει  
και το αμπέλι πια γεμίσει  
με εργάτες με καλάθες  
και καπέλα από ψάθες.

Τα σταφύλια σαν τρυγήσουν  
κι οι κοφίνες πια γεμίσουν  
φεύγουν για το πατητήρι.  
Κι οι σπουργίτες... τσίριτιρι.

### **Οι γάτοι μου τρελάθηκαν...**

Οι γάτοι μου τρελάθηκαν! Κάνουνε φασαρίες  
και κάθε μέρα που περνά, έχουμε ιστορίες...  
Εχθές πρωί σαν ξύπνησα και βγήκα στην αυλή μου  
εκείνο που αντίκρισα... πως να στο πω καλή μου!

Είχανε πάρτι τα γατιά, χόρευαν, τραγουδούσαν  
κι ένα μεγάλο ποντικό, απ' την ουρά τραβούσαν.  
Γκρέμισαν γλάστρες, έριξαν νερά και τον κουβά τους  
κατάβρεξαν τα πόδια τους κι από τα βήματα τους

γέμισε ο τόπος λασπουριώ, με έπιασε απελπισία  
Επήρα το σκουπόξυλο, μα κείνα... αφασία!  
Νιούρίζαν και νόμιζαν ότι κι εγώ γλεντάω...  
Μα εγώ μόνο μουρμούριζα «βάσανα που τραβάω!»

## Οι βασιλιάδες του φαγιού

Στο φαί, οι βασιλιάδες  
από χρόνια πριν, χιλιάδες  
είναι βότανα για θρέψη  
και μπαχαρικά για γεύση

Δυόσμο, θέλει να μυρίσει  
και πολύ να νοστιμίσει  
και κεφτές και μπιφτεκάκι  
αν το φτιάξεις με μεράκι.

Μες την σάλτσα, εις στον κιμά  
ρίγανη για νοστιμιά  
βάζε, λίγο και κανέλλα  
για φαί που θα ναι τρέλα!

Σέλινο μα και θυμάρι  
κάνουν νόστιμο το ψάρι,  
τις γαρίδες και τα μύδια  
μαϊντανός και δυό κρεμμύδια.

Μάραθος, που σπάει μύτες  
μπαίνει πάντα μες τις πίτες  
με το φρέσκο κρεμμυδάκι,  
το μαρούλι, το σπανάκι.  
Κύμινο στα σουτζουκάκια  
κι άνηθος στα ντολμαδάκια  
με αλάτι και πιπέρι  
γεύση τέλεια θα φέρει.

Μοσχοκάρυδο μυρίζει  
και ο μουσακάς αχνίζει!  
Φύλλο δάφνης κάνει πάλι  
ένα θαύμα στο τσουκάλι!

Μα χαρά και ευτυχία,  
στο τραπέζι κι ευλογία,  
φέρνει η καλή παρέα!  
Έτσι η ζωή είν' ωραία!

### **Ο γάτος πάει φαντάρος**

Ο γάτος αποφάσισε να πάει για φαντάρος  
και μια και δυό ξεκίνησε αυτός και ένας γλάρος.  
Φτάσανε στη μονάδα τους, τους δώσανε πιστόλια  
που μια μέρα, τα χάσανε σε ασκήσεις, στα περβόλια.

Σκύλος, που ήταν διοικητής κι είχε μεγάλα δόντια  
τους τάραξε στη φυλακή και στα πολλά καψώνια.  
Για φαγητό τους δίνανε βρασμένη φασολάδα  
μα κείνοι μέναν νηστικοί απ' την πολλή ζοχάδα.

Εις την πορεία... γίνανε τα πρώτα φανταράκια!  
Επήρανε προαγωγή και τρία γαλονάκια.  
Κι όταν απολυθήκανε-τιμή τους και καμάρι-  
επήρανε παράσημο κι οι δυό... απ' ένα ψάρι!

## **Ο Ατμός**

Το νερό όταν θα βράσει  
τον ατμό θα αναγκάσει  
στα ψιλά να ανεβεί  
συννεφάκι να γινεί.

Μα βοριάς όταν φυσήξει  
το παγώσει και το ψύξει,  
γίνεται γλυκιά βροχή  
και έρχεται ξανά στη γη.

Μας ποτίζει χωραφάκια  
μας δροσίζει τα δεντράκια,  
ταξιδεύει μες τη γη  
κι αναβλύζει απ' την πηγή.

## **Μια αλεπού και το ζαρκάδι**

Μια αλεπού και το ζαρκάδι  
βγήκαν βόλτα ένα βράδυ.  
Συναντήσαν, μια αγελάδα  
και μια καφετιά φοράδα  
που πηγαίνουν για ποτάκι  
σε γειτονικό μπαράκι.

-Σας καλούμε στην παρέα.

Θα περάσουμε ωραία.

Κείνοι, δίχως να σκεφτούνε  
μια και δυό ακολουθούνε  
με χαρά τους νέους φίλους  
που 'ταν φορτωμένοι ψύλλους.  
Κι έτσι όλοι τους περάσαν,  
μια βραδιά που δεν ξεχάσαν!  
Με χορό και με τραγούδι  
κάηκε το πελεκούδι!

Μα την άλλη μέρα, είχαν  
πονοκέφαλο κι εβήχαν  
και τα γέλια τα πολλά,  
τους εβγήκανε ξυνά!

Όσοι τους ακολουθήσαν,  
ήπιαν, χόρεψαν, γλεντήσαν,  
κάναν γέλια καλαμπούρια  
αλλά κόλλησαν... τσιμπούρια.

### **Καυγάς στη φρουταρία**

Ένα αχλαδάκι, φώναζε κι έκανε φασαρία,  
πως ειν' το ωφελιμότερο, μέσα στη φρουταρία.  
Τα άλλα φρούτα που άκουσαν, σ' αλήθεια θυμωμένα,  
βγήκαν απ τα καφάσια τους και αγανακτισμένα,  
  
πήραν το λόγο κι είπανε πως είναι αδικημένα!  
Καλύτερα για τα παιδιά, εκείνα ήταν φτιαγμένα!  
Ένας καυγάς τρικούβερτος, Θεούλη μου, είχε γίνει.  
Ποιο πρώτο τάχα θε να βγει; ποιο δεύτερο θα μείνει;



Μα το καλό ακτινίδιο που βγήκε να μιλήσει  
«όλα το ίδιο είμαστε», τους είχε εξηγήσει.  
Και η μπανάνα, πρόσθεσε-σοφά και μυαλωμένα-  
πως λόγο να μαλώνουμε, δεν είχαν κανένα:  
«Καθένα με τα οφέλη του και με τη νοστιμιά του,  
τη γεύση του, το άρωμα και τη μοσχοβολιά του!  
Όποιο παιδάκι, αγαπά τα φρούτα και τα τρώει  
γερό θα γίνει, δυνατό και θα 'ναι πρώτο μπόι!»

### **Κάπου σε μια πολιτεία...**

Κάπου σε μια πολιτεία  
είχαν χτίσει κατοικία  
ζώα και πολλά πουλιά  
είχαν φτιάξει τη φωλιά.

Εμονοιάσαν, δεν μαλώναν  
κι ούτε σκανταλιές σκαρώναν.  
Αετός και περιστέρια  
αγαπήσαν, δώσαν χέρια.

Ποντικοί παίζαν με γάτες  
χνουδωτές, πρασινομάτες  
και ο λύκος με τα' αρνί  
φίλοι γίνανε, αγνοί.

Αλεπού με τα κοκόρια  
-που τρελαίνονται για σπόρια-  
ζούσανε ειρηνικά  
ήσυχα και φιλικά.

Πρόβατο και προβατίνα  
και μια όμορφ' ελαφίνα  
βόσκαν έξω στα χορτάρια  
με παρέα τα λιοντάρια!  
Μα που είναι, να τη δείτε  
τούτη η πόλη, θα μου πείτε;  
Βρίσκεται στα παραμύθια  
δυστυχώς, δεν είν' αλήθεια!

### **Η μοντέρνα γάτα**

Μια γατούλα με γυαλιά  
πήγε κι έπιασε δουλειά.  
Φόρεσε γαλάζιο φούτερ  
και αγόρασε κομπιούτερ.

Φίλους έκανε στην πάντα  
είχε κινητό και τσάντα.  
Πήρε αέρα στα μυαλά της  
Ξέχασε τη φαμελιά της.

Μα ποντίκια σαν κοιτούσε  
τη δουλειά την παρατούσε  
την μυτούλα της κουνούσε  
έτρεχε, τα κυνηγούσε.

Ότι η φύση μας ορίζει  
δεν αλλάζει, δεν γυρίζει.  
Ούτε γίνεσαι παπάς  
μόνο ράσα αν φοράς.

### **Η μελισσούλα**

Η μελισσούλα, η μικρή,  
φιλότιμη κι εργατική,  
νοιάζεται την κυψέλη,  
και άλλο δεν τη μέλλει.

Ξυπνά, χαρούμενα πετά  
κι από τα λούλουδα τρυγά,  
τη γύρη, τα καλά τους,  
χυμούς και τη δροσιά τους.

Κρατά δικά της μυστικά!  
Κι αρχίζει ύστερα κρυφά,  
να φτιάχνει το κελί της,  
το μέλι, την τροφή της.

Μα δεν ξεχνά, ευγνωμονεί,  
τον Πλάστη της ευχαριστεί,  
και το κερύ παράγει,  
σε εκκλησιές να ανάβει.

### **Η ιστορία του κάβουρα**

Ένας κάβουρας, μια μέρα, πήρε δρόμο να βγει πέρα,  
σε ωραίο ακρογιάλι για να κάνει τον μπακάλη.  
Έστησε ένα μαγαζάκι, επουλούσε φασολάκι,  
ντοματούλες και τυρί που το τρων οι ποντικοί.

Μα εφάνη, για καλό του; και του πήρε το μυαλό του  
όμορφη μια καβουρίνα, εξυπνούλα και τσαχπίνα.

Παρατάει τη δουλειά του, της χαρίζει την καρδιά του  
Και το μαγαζί, τι κρίμα, το επήρε ένα κύμα...

### **Το πάθημα του ποντικού**

Ποντικός επήρε βάρκα με ολόλευκο πανί  
κι έβαλε για καπετάνιο ένα λαίμαργο γατί.  
Μα αντί να ταξιδέψει, σ άλλα μέρη να βρεθεί  
τόνε τρώει το γατάκι πριν ο κάβος σηκωθεί.

### **Το πολύτιμο νερό**

Η βροχή και το νερό  
είναι δώρο ιερό  
για ανθρώπους, για δεντράκια  
για πουλιά και για ζωάκια

Όλη η φύση, όλη η πλάση  
σε ποτάμια και σε δάση  
τη δροσιά και τα καλά τους  
θέλουν για τα πλάσματα τους.

Για να ανθίσει η ανεμώνη  
να καρπίσει το λεμόνι  
για να πιούν οι καρδερίνες  
τα παπάκια και οι χήνες.

Το πολύτιμο νεράκι  
μην το σπαταλάς παιδάκι!  
Για να πιεί να δροσιστεί  
κι άλλος όταν χρειαστεί

## Η Γάτα η κοκέτα

Μια γάτα έβαλε κραγιόν  
κι έβαψε τα μάτια  
έλεγε ειν' απ' τη Λυών  
εφόρεσε και γάντια

Παίρνει το καλαθάκι της  
φοράει και τακούνια  
για να κατέβει στο γιαλό  
να ψάξει για μπαρμπούνια

στο δρόμο πάει λυγιστή  
και φορτωμένη νάζι  
καθόλου δεν κατάλαβε  
ότι την κάναν χάζι.

Πάει και βρίσκει τον ψαρά,  
παραγγελιά του δίνει  
γεμίζει το καλάθι της  
κολιούς και ένα... λυθρίνι.

Στο δρόμο που επέστρεφε,  
καμάρι φορτωμένη,  
σκύλος την εκυνήγησε  
και τρέχει η καημένη.

Χάνει τα τακουνάκια της  
της πέφτει το καλάθι  
χαμήλωσε τα αφτάκια της  
τι έμελλε να πάθει!

Τι το θελα να στολιστώ  
να ψάχνω μεγαλεία;

Να μην μπορώ να αμυνθώ  
με γάντια σαν κυρία;

Τώρα μου φάγαν τους κολιούς  
πάει και το λυθρίνι  
κανόνες άλλαξα παλιούς  
μάθημα θα μου γίνει.

### **Χρόνια πολλά μανούλα μου**

Σήμερα στη γιορτούλα σου, γλυκιά, καλή, μανούλα  
δώρο, το ομορφότερο που έχω στην καρδούλα,  
σου δίνω. Την αγάπη μου με ένα φιλί δικό μου  
σε σένα την ξεχωριστή και ένα ευχαριστώ μου.

.

Χρόνια πολλά, χαρούμενα, χρόνια ευλογημένα  
και τα καλά απ' τη Χάρη Του, απλόχερα δοσμένα  
σε σένα που με ανάστησες! Μαμά μου να ευτυχίσεις.  
Και όσα ονειρεύτηκες να αξιωθείς να ζήσεις.

### **Χριστουγεννιάτικη προσευχή**

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα  
ο Χριστός γεννάτε πέρα.  
Ταπεινά Τον προσκυνώ  
και προσεύχομαι σ' Αυτόν.

Μες την γη να φερ' ειρήνη  
στις ψυχές μας την γαλήνη  
πόλεμο και συμφορά  
να μην δούμε άλλη φορά

Όλη η πλάση να αγαπήσει  
και χαμόγελο να ανθήσει  
σε μεγάλους και παιδιά  
και στην πιο μικρή γωνιά.

### **Χριστούλη μου σ' ευχαριστώ**

Χριστούλη μου, σ' ευχαριστώ, βαθειά απ' την καρδιά μου,  
που στέκεις πάντα δίπλα μου, που έχω την υγεία μου.

Μικρό παιδί, υμνώ κι εγώ, τη Χάρη Σου, Εσένα.

Παρακαλώ Σε, μην ξεχνάς, παιδάκι σου κανένα,

Φύλαγε εκείνους π' αγαπώ, τα άλλα πλάσματα σου,  
γιατ' είμαστε Χριστούλη μου, όλοι μας, τα παιδιά σου.

Χωρίς αγάπη και στοργή, κανένα να μην μείνει,  
και μες τον κόσμο, ευλόγησε, να απλωθεί ειρήνη.

### **Το τραγούδι της κούνιας**

Τα σκαθάρια, οι ποντικοί,  
γάτοι, σκύλοι νηστικοί,  
αλογάκια και αρνιά:  
σου εστείλανε φιλιά!

Κι εγώ έχω να σου πω,  
μόνο πόσο σ αγαπώ,  
είσαι της καρδιά μου φως  
και δεν γίνεται αλλιώς!

### **Για τα γενέθλια σου**

Γενέθλια αγάπη μου εύχομαι να γιορτάζεις  
ως τα βαθειά γεράματα και πάντα να βαστάζεις  
στα χέρια σου μόνο χαράς λουλούδια κι ευτυχία.  
Κι ότι θελήσεις και ποθείς, να έχει επιτυχία.

### **Όμορφη πεταλούδα μου...**

Όμορφη πεταλούδα μου, άνοιξε τα φτερά σου  
κι έλα στο παραθύρι μου στο πρώτο πέταγμα σου!  
Τα χρώματα σου για να ιδώ, και να σε καμαρώσω  
κι από τα βάθη της καρδιάς ευχή για να σου δώσω:

Όμορφα τα ταξίδια σου και τα πετάγματα σου  
Χαρούμενες οι μέρες σου ως τα γεράματα σου.  
Χρόνια πολλά, σου εύχομαι, για τα γενέθλια σου  
και να χαρείς ότι ποθείς κι ότι αγαπά η καρδιά σου.

### **Μια ευχή**

Τον ήλιο τον ταξιδευτή στέλνω να σ' ανταμώσει  
για να σου πει πως σ' αγαπώ, φιλάκι να σου δώσει  
και να 'χει τις ακτίνες του να φτάνουν στην ψυχή σου  
πάντα το φως κι η ζεστασιά να είναι στη ζωή σου.

Στον ουρανό σου σύννεφα ποτέ να μη φανούνε.  
Κι ούτε βοριάς και παγωνιά στη πόρτα να σταθούνε.  
Πάντα μια Άνοιξη γλυκιά, εσέ να περιμένει  
γεμάτη με αρώματα, λουλούδια φορτωμένη.



### **Του γιαλού νανούρισμα**

Κουπί τραβά η βάρκα μου για να βγει σε λιμάνι  
όπου εσύ θα καρτεράς και το γλυκό σου χάδι.  
Παρέα δίπλα κολυμπούν χταπόδια κι ένα ψάρι.  
Μας συντροφεύουν και πετούν αμέτρητοι οι γλάροι.

Σου έχω δώρο από καρδιάς: άσπρο μαργαριτάρι  
Κι αν στο ταξίδι νυχτωθώ, ψηλά θα 'ναι φεγγάρι  
που θα μου φέγγει στο γιαλό, το κύμα θα φωτίσει  
Να φτάσω γρήγορα σε σέ, χαμόγελο να ανθίσει.

### **Νανούρισμα**

Κοιμήσου κι είναι η μοίρα σου εδώ να σε μοιράνει,  
μες το όνειρο σου να φανεί, με τα καλά να ράνει,  
όσα θα ρθούν στο δρόμο σου, κι ότι σε περιμένει  
για να 'σαι πάντα γελαστή, γερή κι ευτυχισμένη.

Να δώσει την καλοτυχιά κι από καρδιάς να θέλει  
να 'ναι η ζωή σου ζάχαρη να 'ναι η ζωή σου μέλι.  
Κοιμήσου αγγελούδι μου και πλέκω τα προικιά σου  
Μεταξωτά, βελούδινα θα είναι όλα δικά σου.

### **Της κούνιας τα παινέματα**

Στη ζωή, στην κάθε μέρα, ο καιρός περνά κι αλλάζει,  
πότε ζέστη, πότε κρύο, μα εμέ δεν με πειράζει!  
Στην καρδιά μου, είναι πάντα Άνοιξη λουλουδιασμένη  
Γιατί, όμορφη μικρή μου, είσαι εσύ μέσα κρυμμένη.

Η αγάπη μου έγινε βροχή, έσταξε στην αυλή σου,  
κι έγινε τριαντάφυλλο που είχε τη μορφή σου.  
Η έννοια μου έγινε πουλί που πέταξε κοντά σου  
Κι η ευχή μου άστρο φωτεινό για το περπάτημα σου.

Την Άνοιξη, δεν έφερε, μικρούλι χελιδόνι  
και ούτε της βουνοκορφής, κόκκινη ανεμώνη.  
Το γέλιο, το χαμόγελο και η γλυκιά φωνή σου  
την Άνοιξη μου χάρισαν κι η αγάπη η δική σου!

Σαν χελιδόνι στο μυαλό και στην καρδιά φωλιάζεις...  
Το κρύο και την παγωνιά, με Άνοιξη τ' αλλάζεις...  
κελάηδημα γλυκόλαλο αφήνεις στον αέρα  
και κάθε σύννεφο πυκνό πάντα το κάνεις πέρα!

Πήρα άσπρο από χιόνι, λίγο μπλε από ουρανό,  
κόκκινο από παπαρούνα, πράσινο από βουνό  
κι έφτιαξα ένα λουλούδι να στολίσω μια καρδιά:  
τη δική σου, με ελπίδα, για να πάνε όλα καλά.

Λουλούδι μου, πανέμορφο και πολυαγαπημένο,  
να είσαι πάντα γελαστό, να είσαι ευτυχισμένη  
Όλα της γης τα όμορφα να γίνουμε δικά σου  
και των αγγέλων οι ευχές, να είναι τα προικιά σου!

Η μέλισσα, στο πέταγμα, πρώτα θα σε κοιτάξει  
κι ύστερα στην κυψέλη της, το μέλι της θα φτιάξει!  
Και το σεμνό το γιασεμί, μόλις λουλούδι ανθίσει,  
εσένα πάλι θα σκεφτεί πριν να μοσχομυρίσει!